

Vivez la France... chez vous!

Een bijzondere cursus levend Frans voor u en uw vrienden
bij u thuis in Frankrijk ↓

Plak hier een foto van uw huis
in Frankrijk

Et
pourquoi
pas?

U leeft (en werkt) in Frankrijk.
U beheert een gîte of een Chambre d'hôtes.
U geniet ervan...

Maar... u raakt af en toe wel **erg gefrustreerd van uw Frans**. U zou zich genuanceerd willen uitdrukken, duidelijk begrepen worden, zonder ondertitelingen kunnen leven. Het wil gewoon niet opschieten... Dus wordt het hoge tijd voor een serieuze aanpak. Hoe?



Een voorbeeld:
bij Annechien & Harm in de Périgord

Wat u in feite zou willen, is een intensieve leerervaring, een cursus die u echt verder op weg helpt. Met taal én cultuur. Op een manier dat u het geleerde direct kunt toepassen. Het liefst een leuke cursus samen met een paar vrienden, familieleden, kennissen of collegae uit de buurt... en – waarom niet – bij één van u thuis.

Oh ja, en het moet wel betaalbaar blijven!

Dat is 'Vivez la France... chez vous!'



Mag ik me voorstellen: mijn naam is Sylvain Lelarge. Ik geef al jaren bijzondere cursussen voor Francofielen in Frankrijk en in Nederland. Mijn werkwijze is verrassend en verfrissend. In 2003 kreeg ik daarvoor de Europese Prijs voor Innovatief Taalonderwijs.

Met alle plezier word ik een week lang uw 'professeur'.

Wat ik dan doe is – kort gezegd – u helpen uw Franse 'ik' handen en voeten te geven... en een mond.

Ik help u uw leerproces op gang te zetten, zodat u na de cursus als vanzelf blijft doorleren zonder te hoeven 'studeren'.

Ik help u in Frankrijk echt uzelf te zijn.

Het concept is eenvoudig: een intensieve week Frans op maat. Aangenaam en efficiënt. Bij u, met verkenning van uw omgeving en met de mensen die betrokken zijn in uw project.

Talen voor Talent

Wat is daarvoor nodig?

- zes tot twaalf geïnteresseerde vrienden & kennissen, met ongeveer gelijk niveau.
- Een goede plek om de cursus te geven. Dat kan een ruime salon zijn, het liefst met toegang tot een tuin.
- Een week waarin iedereen kan (van zaterdag vóór het diner tot vrijdag na het diner).
- Helpende handen en wat organisatietalent voor de maaltijden en het verblijf.
- En **een sleutelpersoon** (u?) die dat wil coördineren.

De voordelen voor de deelnemers – in vergelijking tot deelname aan een open cursus - zijn aanzienlijk:

- De cursus vindt plaats in uw eigen omgeving. Met wezenlijk contact met 'uw' burens en ervaring in 'uw' dorp.
- U en uw vrienden organiseren en beleven samen iets unieks: het 'Frans zijn met de Fransen'. Met als plezierig bijkomend resultaat dat u ook in het vervolg elkaars leerproces blijft stimuleren
- Voor zo een intensieve cursus (6 volle dagen voortdurend Frans 'zijn') zijn de kosten betrekkelijk laag gehouden en er zijn voor de deelnemers vaak vrijwel geen reiskosten.
- De cursusdata worden gezamenlijk gekozen.
- Uw dagelijks leven (honden, kinderen, tuin, etc...) hoeft niet overhoop en u slaapt in uw eigen bed!



De resultaten: na de cursus ...

- Uw passieve kennis is weer volledig paraat.
- U beschikt nu over een veel ruimere woordenschat,
- U hebt veel praktijkervaring opgedaan
- U kunt de Franse denkwijze beter begrijpen,
- U bent vele pareltjes van de Franse cultuur rijker,
- U kunt u zich vlotter uiten, met een betere uitspraak,
- U voelt zich op uw gemak met de grammatica,
- U weet hoe u verder kunt leren en u bent daarvoor goed toegerust,
- U bent (opnieuw) enthousiast geworden,
- En U hebt van een geweldige week genoten.

De kosten zijn:

- Cursuskosten (inclusief intake, cursus, cursusmateriaal, nazorg) all-in: € 700 pp voor 6 deelnemers (het minimaal aantal), € 600 pp voor 7 deelnemers, € 550 pp voor 8, € 525 pp voor 9, € 500 pp voor 10 (maximaal aantal).
- De accommodatiekosten hangen af van de afspraken tussen de deelnemers en kunnen laag houden worden. Iedereen helpt mee voor de dagelijkse taken. De winst van de week ligt in het samen leren.
- Ik betaal mijn eigen reiskosten, de groep regelt mijn verblijfskosten.

De stappen er naartoe

- U vormt een groepje potentiële deelnemers, u komt bijeen en bespreekt de praktische organisatie.
- Alle geïnteresseerden hebben met mij een telefonisch kennismakinggesprek.
- De sleutelpersoon bespreekt de voorkeurperiodes in de groep en kiest met mij een geschikte week.
- Ik stuur een bevestiging en alle deelnemers doen een aanbetaling van 15%.
- Een paar weken vóór de cursus geef ik suggesties waarmee u zich kunt voorbereiden.
- De cursus vindt plaats van zaterdag vóór het diner tot vrijdag na het diner.
- Ik bied na de cursus ondersteuning aan de groep voor het doorleren.

Contact: Sylvain Lelarge – Talen voor Talent – 00 31 6 127 06 313 – contact@talenvoortalent.nl

Talen voor Talent



Rencontre avec Monsieur Tout-le-Monde

Nog wat informatie:

Inhoud van de cursus:

Het uitgangspunt is **leren door beleven**. Zes dagen lang wordt u een 'echte' Fransman of Française. U geniet daar volop van, terwijl u eigenlijk zeer intensief aan het leren bent. Het met elkaar delen – in het Frans – van ervaringen en talenten vormt de ruggengraat van de cursus. Gaandeweg bied ik iedere deelnemer dat aan wat voor hem of haar relevant is qua taal en wetenswaardigheden. Dit gebeurt spelenderwijs, maar wel op het juiste moment. Er wordt veel bewogen, uitgewisseld, gezongen en samen gedaan. Prachtige verhalen worden verteld, gedurfde projecten besproken. Er komt volop gelegenheid voor ontmoetingen met de Fransen: straatleren in de naburige stad, de buren aan tafel, desgewenst contact met diverse lokale vakmensen. En er wordt ook veel aandacht besteed aan het leren leren.

Ritme:

- Mijn voorstel is om 9.00 uur te beginnen, tot 17.00 uur. Met een ruime lunchpauze en rustmomenten.
- 's Avonds is er desgewenst gelegenheid voor een licht cultureel programma.

Niveau van de cursus:

Ieder mens leert op zijn eigen, unieke manier. Een niveaucijfertje zegt op zich weinig.

Wat veel belangrijker is, is de motivatie, de ontvankelijkheid, de nieuwsgierigheid.

Ik bied drie (zeer flexibele) programma's:

- **'En route!'** voor wie het gevoel heeft alles opnieuw te moeten leren,
- **'Vivez la France!'** voor diegenen die al (enigszins) kunnen converseren.
- **'Le Français profond'**: voor wie al goed spreekt en de Franse ziel en cultuur verder wilt ontdekken.

Nog twee vaak gestelde vragen:

- **Wij hebben Engelse vrienden; kunnen zij deelnemen?**

Is het niveau van de groep hoog genoeg en is men gemotiveerd om bijna altijd in het Frans te communiceren, dan kan het juist heel leuk zijn. Voor een lager niveau werkt het niet.



Savoir s'exprimer pour être compris!



La Chanson: une clef au cœur des Français

- **Onze groep is net te klein...**

In sommige gevallen kan ik in overleg een of twee deelnemers inbrengen.

'Na een week Sylvain, acteur, leraar en clown, in een droomhuis op een unieke plek, vanaf het ontbijt tot ver na het diner, de Franse taal toegestopt krijgen op een unieke, speelse manier, komt er weer veel van de ooit geleerde Franse taal terug, maar nog veel meer erbij.'

Nora B.

'Ik had de hele nacht in het Frans gedroomd, en tijdens het zingen zag ik het woord tabac, en ik dacht meteen: [taba] ☺!'

Sylvia C.

Talen voor Talent